

"Den 14 april berättade VF om Lyckseleflickan Nannie Lundberg som var förlovad med Dan Andersson och inspirerade honom till att skriva några av hans mest kända dikter, bland annat 'Jag väntar'. Artikeln har tydligen engagerat många och vi har fått kontakt med släktingar och vänner till Nannie. Därför kan vi nu lättare besvara frågan om vem Nannie Lundberg var. Hon var t ex inte från Lycksele...

Nannie Lundberg föddes i Brattbäcken, Tåsjö, 1891. Hon var äldsta dottern till Johan, kallad Janne, Lundberg och hans hustru Ingeborg. Hennes far hade bott i Bocksberg utanför Lucksele i sin barndom, men därmed slutar också hennes direkta anknytning till Lycksele. Hon växte upp på Storholmen utanför Vilhelmina. När Nannie Lundberg var liten flyttade familjen till Storholmen i Malgomajsjön vid Vilhelmina. Hennes far startade 1890, tillsammans med sina två bröder August och Anton, ångbåtstrafik. Bröderna bogserade timmer med ångbåtar i de tre sjöarna Volgsjön, Malgomajsjön och Vojmsjön. Bröderna bosatte sig på Storholmen med sina familjer och fick så småningom sällskap av ytterligare en, Nicke.

I den förra artikeln skrev vi att Nannie kom från Kvarnbäck utanför Lycksele. Det gjorde hon alltså inte. Men Nannie var ofta i Kvarnbäck. Hennes faster Sofia Bäcklund bodde nämligen där och bröderna Lundberg besökte ofta sin enda syster och ibland bodde Nannie där eftersom Sofia inte hade några egna barn.

Träffades på tåget

Nannie ville bli sjuksköterska och började sin utbildning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala omkring 1910. På tåget till Uppsala träffade hon Dan Andersson.

- De delade kupé och mamma och Dan Andersson började samtala. På den långa vägen blev mamma trött och hon lade sig då med huvudet i hans knä, berättar Nannies yngste son Birger Lundberg. Han säger att hans mor aldrig gjorde något väsen av att hon varit den kände diktarens fästmö.

Kort förlovning

Dan Andersson och Nannie Lundberg förlovade sig i Falun 1912. Men Nannie hade blivit tvingad att sluta på sjuksköterskeskolan eftersom hjärtat inte klarade av det.

- Mamma och Dan hade kärleken, men det var lite för lite. Man kan inte leva på blå naglar, som vi säger. Morfar hade ångbåtsföretaget och det kunde ingen kvinna överta. Mamma gjorde slut på grund av Dans ovissa framtidsutsikter, förklarar Birger Lundberg.

Både hennes son och hennes kusin, Henning Lundberg, som också hört av sig, intygar att Nannie var den gamla tidens kvinna. Dan var ingen försörjare och det avgjorde hennes kärleksval. Hon gifte sig med sin kusin Erik Lundberg, son till Nicke, i stället. Han var uppvuxen i samma miljö som hon och kunde det här med ångbåtar.

- Nannie var både drömmare och jordnär. Hon hade lätt för att prata och var utåtriktad. Men uppfostran och det karga livet hade lärt henne hur man skulle leva och arbeta. Hon satt fast i realismen och koncentrerade sig på Erik, minns hennes kusin Henning.

- Mamma resonerade som så att nu har jag gift mig med Erik och därmed jämt. Hon pratade aldrig om sin förlovning med Dan, det var ju pappa som hon valt, berättar hennes son Birger.

Fick originaldikt

Nannie hade en hel del saker som hon fått av Dan när de var förälskade i varandra, bland annat originaldikten 'Jag väntar' som Dan Andersson skrev när han var kär i Nannie. Men alla minnessaker hon fått brände Nannie upp en dag. Dan Andersson var ett avslutat kapitel och hon ville inte att sakerna skulle hamna i orätta händer.

Nannie Lundberg gifte sig alltså med kusinen Erik. Makarna fick fem barn. Familjen bodde kvar på Storholmen och ångbåtstrafiken drevs till 1938.

- 1958 flyttade mamma och pappa från Storholmen in till Vilhelmina. En dag när far gått bort fick mamma besök av Dan Anderssons syster. Hon stannade ett par dagar hos mamma. Jag var tyvärr inte hemma då och mamma berättade inte vad de pratat om, men de pratade nog en hel del om Dan Andersson, berättar Birger, som säger sig ha fått en skrap bild av den berömda poeten genom sin mors minnen".



Fotnot: Artikeln är införd på V8-sidan med skribentens samtycke.

Detta material är inlånat av och med tillstånd från: www.v8biblioteken.se