

## Folkskolläraren Lars Lindblad, Nästansjö

Källa: Ur Nils Erikssons bok Vilhelmina kommuns skolhistoria

Lars Mikael Eustachius Lindblad föddes den 3 nov. 1869 i Blomsterdahl. Hans föräldrar var bonden Adolf Fredrik Lindblad och hustrun Inga Christina Mikaelsson. De hade utom Lars sex barn, två söner och fyra döttrar. Av syskonen blev förutom Lars en broder, Adolf Fredrik och system Gertrud Christina lärare.

Lars hjälpte till med alla på ett nybygge förekommande arbeten och hade knappast någon tanke på att bli lärare. Han tjänade som bonddräng på flera ställen, bl.a. var han ”prästräng” åt prosten O Lindahl i Vilhelmina. Men år 1893 beslöt kyrkostämman att på grund av den stora lärarbristen låna ut medel till medellösa ungdomar, som önskade utbildas till lärare eller lärarinnor. Den 10 sep. samma år kunde skolrådets ordförande, Lars Dahlstedt meddela att sex ungdomar anmält att de önskade genomgå seminariet i Lycksele och därför ville låna medel därtill av kommunen. Av dessa ansåg ordföranden, att fem borde söka in vid seminariet. En bland dessa fem var Lars Lindblad. Samtliga fem kom in vid det då tvååriga seminariet i Lycksele.

Den 14 juli 1895 kunde skolrådets ordförande meddela skolrådet, att de fem ungdomar, som två år tidigare börjat vid seminariet, den 8 juni avlagt examen i Lycksele och nu enligt den till kommunen avlämnade förbindelsen var färdiga att tjänstgöra inom skoldistriktet.

Höstterminen 1895 började Lars Lindblad tjänstgöra i Mårdsjöberg och flyttade sedan till N Bäcksjö och S Bäcksjö. År 1900 finner vi Lars Lindblad i Järvsjö och Latikberg. 1905 finns bl.a en fast småskola på Vilhelmina kyrkoplats och som lärare där tjänstgör Lars Lindblad. Som kollega i folkskolan vikarierar E P Sundqvist.

Den 26 mars 1905 sammankallade Lars Dahlstedt kyrkostämman för att behandla endast ett ärende: Läraren vid fasta småskolan på Vilhelmina kyrkoplats hade inkommit med begäran om, att kyrkostämman skulle avge yttrande över hans ansökan till Kungl- Maj: om rätt att söka och inneha ord. folkskollärartjänst trots att han icke avlagt folkskollärarexamen. Lagen medgav nämligen denna möjlighet för småskollärare, som tjänstgjort minst tio år. I protokollet från ovan nämnda kyrkostämma heter det bl.a.: ” Då Lindblad till allmän tillfredsställelse och med stort nit och framgång tjänstgjort inom Vilhelmina skoldistrikt i egenskap av lärare vid mindre folkskola sedan den 5 okt. 1895, en allmän önskan i de trakter inom församlingen där han arbetat gjort sig gällande att få behålla honom som folkskollärare, hvartill han med afsende på sin förmåga att leda barnens uppfostran och bibringa dem kunskaper ansågs mycket lämplig. På dessa skäl beslöt kyrkostämman enhälligt att på det lifligaste tillstyrka nådigt bifall till den nu ifrågakommande underdåniga framställningen.” Som framgår av detta protokoll hade Lindblad under de tio år, som han tjänstgjort som lärare inom socknen, hunnit skaffa sig ett grundmurat förtroende.

Givetvis biföll Kungl. Maj:t denna framställning. Året därpå, 1906 inrättades en fast folkskola i Nästansjö och den ordinarie folkskollärartjänsten där utannonserades. Lars Lindblad sökte tjänsten och skolrådet förklarade sig nöjd med ende sökanden och kyrkostämman valde honom enhälligt den 24 juni 1906 till ordinarie folkskollärare i Nästansjö by.