

Gästgiveri

För de fjällbor som skulle bege sig till de norska handelsplatserna Kroken och Mosjön blev Olof Daniels gård en viktig anhalt på vägen. Den fungerade som ett slags gästgiveri där både Norgefararna och deras hästar kunde få logi, därav namnet Norgefarargården. Denna funktion hade den en bit in på 1920-talet. Förutom att huset fungerade som gästgiveri användes det även periodvis för skolundervisning. Exempelvis har den kände hembygdsforskaren O.P Pettersson hållit lektioner här i början på 1880-talet.

Gården blir byggnadsminne

Efter Olof Daniels död fick sonen Olof Valentin överta gården. Olof Valentin fick emellertid aldrig några egna barn och överlät stället till systersonen Artur Orädd. Efter Artur Orädds död i början på 1970-talet kom Vilhelmina kommun att köpa in gården och 1981 blev den byggnadsminnesförklarad.

Gården idag

Norgefarargården består idag av en mangårdsbyggnad, ett stall, en förvaringsbod samt två timrade sommarladugårdar. Mangårdsbyggnaden utgörs av en timrad parstuga i två våningar, vilken anlagts på en terrass med utsikt över Kultsjön. Taket är klätt med skiffer, vilket tidigare var ett mycket vanligt byggnadsmaterial i de här trakterna. Exempelvis är den öppna spisen i köket uppmurad av skiffer och utanför huset syns resterna av grunden till den ladugård som tidigare fanns på gården, även den uppförd av skiffer. Efter att ha haft problem med takläckage under flera års tid, byttes de gamla skifferplattorna på taket ut mot nya sommaren 2011. De nya kommer från Sörli i Norge. Interiören i huset är väl bevarad och härrör till största delen från sekelskiftet 1800/1900.

Firman Fjällmålet har idag (2015-06-10) tillsyn över gården och arrangerar här olika evenemang under året. Sommartid serverar man dagligen kaffe och våfflor samt dopp och säljer slöjdalster, hantverk och andra lokalproducerade produkter.