

## DET KOM EN PRINSESSA

Hertigparets av Västerbotten hundrafemtio mila resa genom Västerbottens län var en av årets stora händelser. Prins Gustav Adolf har tidigare rest mycket här, och börjar därför bli både känd över hela länet och kännare av våra bygder, men prinsessan Sibylla, som aldrig varit här förut, ville alla se. Och därför var intresset för färden stort överallt.

Att icke minst den yngsta generationen västerbottningar med spänning och förväntan omfattade det märkliga besöket, därom gävo åtskilliga både rörande och roande händelser under de kungligas färd genom länets bygder talande vittnesbörd. Och att det därvid var kring den unga prinsessan, vilken nu för första gången besökte sitt eget och sin makes hertigdöme, som i synnerhet dessa de yngstes tankar och känslor i främsta rummet kretsade, det är ju full förståeligt.

En prinsessa är och förblir dock alltid en prinsessa med något av sagans eviga skimmer omkring sig. Och vad nu prinsessan Sibylla beträffar är det visst och säkert, att hon icke stod tillbaka för någon av sina systrar i sagans vackra värld.

Resan inom Västerbotten varade från den 20 till den 28 februari, och efter några dagars besök i Norrbotten från 6 till 8 mars, tillsammans 12 dagar. En mängd orter besöktes från Risbäck och Tärna, utposterna i väster, till de båda städerna vid kusten.

Hertigparet gjorde besök i de torftigaste kojor, i kolonist- och torparstugor, barnbispisningar, barnhem, arbetsstugor, skolor, skolhem, ålderdomshem, sjukstugor och lasarett, hos skogsarbetare, lappar och renhjordar samt i Boliden och Rönnskär. Överläggningar höllos på flera platser med ortsbefolkningen om de rådande svåra förhållandena. På ett par orter uppvaktade arbetarrepresentanter prinsen för att framlägga sina bekymmer.

Det hjärtliga mottagandet överallt, flaggningen, sången, talen marschallerna, de otaliga blomsterhyllningarna och hurraropen gävo otvetydiga bevis för hur högt de kungliga resenärernas besök i dessa trakter skattades av alla läger inom befolkningen.

Prinsessan Sibylla vann allas hjärtan genom sitt enkla och flärdfria uppträdande och sitt soliga goda leende.

Det var säkert av värde för hertigparet att lära känna länet och dess folk och under vilka förhållanden detta folk lever. Å andra sidan var det uppmuntrande för länets befolkning att erfara det stora intresse, varmed hertigparet tog del i rådande svårigheter för att söka bidra till deras avhjälpan.

Vi hoppas nu att tillfälle måtte beredas hertigparet till en ny resa i detta län, då naturen här står i sin fagreste skrud, och denna nordliga bygd är mer gästvänlig än i snö och köld och vinterskymning.