

Nils Johan Andersson

Nils Johan Andersson föddes den 1 april 1887, i Övre Sjöland.

Han flyttade ganska tidigt till Kittelfjäll, där han bodde ett litet tag. Sedan flyttade han tillbaka till Sjöland. Därefter byggde han ett litet hus vid Baksjön där han tänkte bo med sin familj men där fick han inte bo kvar. Han blev hänvisad ett kronohemman vid nedre Sjöland. Han var på väg att flytta igen, men så dog hans hustru Karin.

Nästan alla barn blev om händertagna, kvar i hemmet stannade Ingebrekt (Engelbrekt, han döptes om när han gjorde militärtjänsten), Gudrun, Nikolina Hillevi, Johan Magnus och Lars Henrik. Totalt fick Nils Johan och hans Karin 12 barn. En episod kan berättas från krigstiden. Nils Johan kom från Sjöland bärande på en fiskkagge som vägde 50-60 kilo, på ryggen. Han var på väg till Dikanäs för försäljning. Vid Bergland mötte Nils Johan en hög människor som marscherade för riksmarschmärket. Han slog följe med de sportande en bit. Efter ett tag ledsnade han. Han tyckte det gick för sakta, trots bördan! Nils Johan gick ifrån och var nästa en halvtimme före i Dikanäs.

Han sålde även saltad fisk till Amerika. Det kunde hända att tunnorna gick sönder på flyget med allt vad extra arbete det kunde innebära för flygpersonalen.

Det berättas även att när barnen var små, kunde han ta in ripor som de fick ha som husdjur. För att fåglarna skulle ha något att sitta på tog han in björkar och satt upp inomhus. Nils Johan höll sig med en köre-oxe, den använde han i skogen och i de mest skiftande körslor. Tyvärr slog åskan ihjäl den.

Nils Johan delade sitt hemman i två delar, en del fick Engelbrekt och den andra delen fick Johan Magnus. Nils Johan fick ett rum hos denne senare. Rummet var inte stort, men där fick han plats med det otroliga, det fungerade även som snickarbod. Bland allt annat så hade huggkubben en given plats inomhus, den kunde användas som sittplats eller bord, beroende på hur belamrat bordet var för tillfället. Han hade en melasskagge under bordet. Nils Johan brukade stoppa fingret i kaggen och ringla melassen över gröten.

Han var också försångare i kyrkan ibland och byggde och spelade på psalmodikon.

På äldre dar fick Nils Johan en pensionärsstuga i Sjöland, där han bodde i några år. När han var över åttio år flyttade han hem till sin yngste son, Lars Ljungtoft i Bäsksjö, där han bodde fram till sin död.

Hustrun Karin vet man inte så mycket om. Hon var född i Kittelfjäll den 15 augusti 1882. Hennes far kom från Norge och var bonde. Hans namn var Ingelbregt Johannes Eystensen, född 1848. Modern hette Maria Gustava Hansdotter, född 1857 och hon var svenska.

Karin hade fått en häst av någon i Kittelfjäll, den användes bland annat till att köra hem varor från Dikanäs med. Det underlättade ju mycket för henne, för det var hennes syssla att skaffa hem mat och förnödenheter. Nils Johan hade lånat pengar av en bonde i Dajkanvik, bonde krävde nu igen pengarna. Men det fanns inga pengar att betala med så bonden tvingade till sig hästen. Nu blev det betydligt svårare för Karin när hon hade ärenden till Dikanäs. Sommartid gick det väl an för då hade hon ju båten över sjön i alla fall.

Karin dog i lunginflammation som hon ådrog sig när hon en kall vinterdag skulle gå till Bergland för att skaffa mat. Som vanligt hade hon nästan inga kläder på sig. Vanligtvis sydd hon kläder av säckväv och av avlagda kläder, de ibland kunde få av bättre lottade. Hon fick alltid ta de stackars trasor som blev över när hon sytt till barnen. Hon blev sjuk på hemvägen av köld och utmattning

Elsy och Lena