

Citerar Henning Lundbergs häfte:

### **"Med Lill-Ante, Malgomaj och Wolfgang på sjöarna i Vilhelmina"**

P. Burchardt var tydligen representant för Kramfors AB, som bl.a. hade intressen i Råsele.

**Han hade vid midsommartiden 1903** stämt möte med några engelska vänner vid Mosjöen på Norska kusten för att göra en färd över fjällen till Vilhelmina. Färdvägen tangerade trakter där beslut nu år 1969 fattats att gruvdrift skall påbörjas vid Stekenjokk.

Burchardt hade skrivit till sitt ombud i Vilhelmina och begärt att denne skulle ordna båtfärden på den långa delen av färden över Malgomajsjön. Det var ej så lätt att beräkna erforderlig tid för den veckolånga färden över fjället. Försening hade uppstått. Sällskapet kom sent på natten till Bångnäs. Burchardt berättar:"

Alla gårdens inbyggare låg synbarligen försänkta i den djupaste sömn, men då det där lika lite som annorstädes i dessa bygder fanns några rullgardiner, tittade jag in genom ett fönster och varseblef då till min förvåning ett par manschetter, en krage och en halsduk som lågo på ett bord, hvilket genast ingaf mig den föreställningen, att en skogsinspektör möjligen kommit för att möta mig här.

(\*Johan August Holmgren) från Klimpfjäll, citerarens anm, gick in för att väcka husets folk och återvände strax med den glada underrättelsen att icke blott min förmodan var riktig, utan äfven kaptenen på "Malgomaj" och dennes bror, hvilken var maskinist på samma lilla ångare, hade medföljt vår skogsinspektör Erik August Eriksson på vandringen till Bångnäs från Malgomajs nordliga ända.

Saken var nämligen den, att Eriksson hade hyrt ångbåten för att hämta oss, men då de icke träffade på någon af oss vid Malgomajs bortre ända, beslöto de att gå oss till mötes hellre än att ligga stilla och vänta, hvarför de släckte elden under ångpannan och satte en gubbe att vakta båten.

De hade kommit till Bångnäs kvällen förut, men blefvo i alla fall synbarligen mycket glatt öferraskade, då vi väckte dem, oaktat det var tidigt på morgonen. Det dröjde inte länge förrän kaffepannan stod på spiseln---".

*\*) Vägvisaren Johan August Holmgren (1872-1936) son till O D Holmgren Klimpfjäll.*

(Källa: Svenska Turistföreningens årsbok 1906,  
P. Burchardt: "**Från Mosjöen till Vilhelmina**".

Resan företogs vid midsommartid och redan den 19 juli sändes tackkortet till Råsele.

Erik August Eriksson var bonde i Råsele på gården "Yst i Backen" och handlade bl.a. med skog och timmer som representant för Kramfors AB.)

Artikel insänt av:  
Lennart Rådström  
2010-02-01