

Andra timmen hade vi skrivning. Pettersson skrev före på svarta tavlan och vi fick skriva efter på våra stentavlor. Då vi blev bättre på skriva, fick vi skriva ur en bok, vanligen ur bibliska historien. Tredje timmen hade vi innanläsning. Vi fick då läsa ur de läseböcker, som läraren hade med sig.

Efter tredje lektionen hade vi en timmes middagsrast. Då fick vi gå hem och äta. Vi hade inte längre hem, än vi gott hann med detta. Fjärde timmen var det biblisk historia. Där hade vi också utanläxor, som vi måste kunna som ett "rinnande vatten". Den, som inte kunde sina läxa ordentligt, fick sitta inne under rasterna och läsa. Hann de då inte lära läxan ordentligt, fick de stanna kvar i skolan och läsa, då andra gick hem. Femte timmen hade vi räkning. Ibland var det huvudräkning, men vanligast var, att läraren skrev upp talen på svarta tavlan och så fick vi räkna dem på våra griffeltavlor. När griffeltavlan var fullskriven, gick vi fram till läraren, och han rättade talen. Var talen rätt räknade, ströks de ut och vi fick fortsätta att räkna. De tal, som var fel, fick vi räkna om. Sjätte eller sista timmen gick läraren igenom läxorna. Då fick alla, som var dåliga i läsning, innantill läsa genom läxorna. En eller flera gånger. Varje dag fick vi utantill läxor i katekesen och bibliska historien. I historien, geografien och naturkunnigheten fick vi inga utanläxor, utan där läste vi i lärarens böcker, så att vi kunde svara på hans frågor.

Den som var olydig och icke genast gjorde, som läraren sade, fick stå i skamvrån och hålla i kvasten.

Varje söndag hade Pettersson söndagsbön för byborna, men då skulle vi barn också vara där. På måndagsmorgonen skulle vi ha reda på inledningsorden till hans predikan.

Första året, jag gick i skolan hos Pettersson, var terminen icke mer än sex veckor, men året därpå 1881 fick jag gå tolv veckor hos honom.

Jag tyckte mycket bra om Pettersson. Han var nitisk och lärde oss bra. Väldigt sträng var han också, men det tyckte vi icke var annat än som det skulle vara. Han var mycket inne och läste, därför att han tänkte söka till folkskoleseminariet i Härnösand, vilket han också gjorde. Han var i Klimpfjäll endast två gånger.

Efter Pettersson kom Karl Fjällström till Klimpfjäll som lärare. Hos honom fick jag gå tre terminer vardera om tolv veckor. Han hade också skola hos Olov Daniel Holmgren, där Pettersson förut varit.

När jag gått ut skolan och ansågs äga nöjaktiga kunskaper, fick jag fara ned till Vilhelmina för att konfirmeras. Jag var då sexton år. Efter konfirmationen var jag hemma och hjälpte till med gårdens skötsel. När styvfar överlämnade hemmet till mina bröder Elias och Erik, for jag över till Norge och var piga hos Lukas Halvarsson i två år. När jag kom tillbaka till Klimpfjäll, sålde mina bröder hemmanet till Jon Persson och reste till Amerika. Amerikafebern gick hårt bland nybyggarna omkring Kultsjön, icke minst i Klimpfjäll. Både gammal och ung greps av reslust och utvandrade. Jag också gjorde mig beredd att resa och tog ut flyttningsbetyg, men ångrade mig sedan och stannade hemma.

Jag tog tjänst hos nybyggarsamen Kristoffer Andersson i Lövberg, som jag visste var mycket religiös. Självt var jag mycket dragen åt det religiösa hållet. Det var 1890, som jag kom till Lövberg, som på den tiden räknade endast fyra gårdar, nämligen Salomon Eriksson längst väst i byn, sedan Kristoffer Andersson, Erik Eriksson och längst öst i byn Jon Jonsson.