

Berättarkväll
På
Lindesbergs Museum

Berättare: (1) Ingegärd Gustavsson
Född: 2/3 1929 Roga, Lindes Socken
Intervjuämne: "Telegrafstationen i Lindesberg"
Intervjuare: Lars Hagström
Intervjun gjord: 3/12 2002

Berättare: (2) Monica Thybeck
Född: 17/3 1932 Höpparberg
Intervjuämne: "Telegrafstationen i Lindesberg"
Intervjuare: Lars Hagström
Intervjun gjord: 3/12 2002

Inledning av Astrid Landström.

AL Ska ja sätta mej menar du?

LH Ja tack.

AL Jaha, men då syns ja ju inte?

LH Men du hörs.

ÖP Då är dä viktigaste just nu.

AL **Ja temat ikväll var Lindesbergs Telegraf & Telefonstation.**

Vi fick våran första Telegrafstation i samband med att järnvägen kom hit till Lindesberg. Men 1874 då flyttade man Telegraf & Telefonstationen ner till ja va ska man säga nu heter dä Garnalia dä har hetat Strandskolan å Samrealskolan å Kommunala Mellanskolan dä va väl stadens skolhus då. I det huset rymdes dä väldigt mycke verksamheter för ni vet att stan brann ju ner 1869 å dä va väl dä enda stora hus vi hadde kvar. Föreståndarinnan för Telegraf & Telefonstation hon tyckte att dä där va alldeles bedrövligt så hon skickade en skrivelse till Telegrafverket där hon klagade på sin situation, för att i salen under där hon hadde sin telefonsal där va dä småbarnsskola och därifrån uppsteg en förskräcklig atmosfär som inträngde och förpestade alldeles luften i telefon telegraf. Ja visste inte att barn lukta så illa men dä klart satt dom mä varma å blöta yllekläder å läderskor så kunde dä kanske bli lite besvärligt. Så 1880 då flyttade Telegraf & Telefonstationen ner till den så kallade Nedre Hotellgården dä var en ett hus längs Kristinavägen som då hette Öster Långgatan i samma kvarter som Hotellet, och där va den väl kvar till det bittra slutet höll ja på å säga, den slogs då ihop med posten å postmästaren skötte dä hela. Först 1895 så fick vi rikstelefon å staten tog över hela verksamheten. Här ikväll så ä vi nära stycken som har tjänstgjort på Lindesbergs Telefonstation, kan ni räcka upp hand får ja se hur många dä är egentligen för ja tror att dä är flera än dom som ja har pratat mä. Så många har alltså tjänstgjort.

LH Jaa 5, 5 stycken är dä.

AL Nej 8 fick ja dä till.

ÖP Ja har sprungit med telegram.

AL Du har sprungit med telegram?

ÖP Jaa dä ha ja.

AL Ja kära nån. Nu va dä så att Vivan Johansson hadde lovat att hon skulle berätta om sitt arbete som telegrafist. Hon började faktiskt 1939 men hon har ramlat och slagit sej och brutit ett revben så hon orkade inte komma ikväll. Så att Ingegärd Gustavsson får ta över å berätta hon ska dels berätta om sitt eget jobb som telegrambud men du får också berätta om hur telegrafisten telegrafisten hadde dä.
Monica Thybeck hon började också som telegrambud å slutade som kanslist eller hur å dä ska hon berätta om.
Sen kommer vi då till själva Telefonstationen där samtalen kopplades och dä har Ellen Fröberg lovat att berätta om.
Å själv så tänker ja berätta om arbetsförhållandena på Telefonstationen hur abonnenterna såg på oss, ja såg dä kunde dom ju inte dom hörde ju oss bara men va dom tyckte å tänkte om oss å va dom sa ibland också förresten.
Å sen så tänkte ja berätta litegrann om vad som kan hända när man har nattpass på Lindesbergs Telefonstation.

Varsågod Ingegärd.

IG Ja ja börja som telegrambud i september 1944 å vi va två som arbeta två telegrambud så vi gick i skift, den ena börja åtta till tre och den andra halv tre till nio å så arbeta vi varannan söndag mellen nio och fyra.
Våra arbetsuppgifter va ju att bära ut telegram dä va ju dä viktigaste, och sen hade vi ju lite annat arbete sorteringsarbete å postärenden å lite av varje.
Vi hadde en utdelnings ett utdelningsområde på 2 km. från Telegrafan räknat, å våra färdmedel dä va en gul cykel på sommarn å en spark på vintern .
Sen fick vi varje dag gå efter en korg mä mat till telekommisarien å dä hämta vi på Wiréns Pensionat, sen satt hon å åt sin lunch i arkivet. Så hände dä ju ibland att vi kunde få en liten slant i dricks en 25 öring eller så där när vi kom med telegram å dä va ju rättså välkommet. För våran lön den första lönen första året dä va 48:50 i månaden å efter 1 år fick vi påökt mä 10 kronor till 58:50 å sen ingick dä också att man skulle hissa flaggan, å dä va ju ett elände. Först när freden blev så blev dä jag som skulle hissa den där eländiga flaggan dä hadde ja aldrig gjort, men hon kom iallafall i topp å ja va glad.
Sen efter 2 år då fick jag börja som telefonelev, *nej vänta nu nu har ja glömt en sak.*
På vårvintern så kom Örebro-katalogen Rikstelefonkatalogen ut å den skulle vi telegrambud köra ut, å då fick vi åka mä häst å vagn å ja tror dä va från Karlslunds Åkeri. Å då skulle vi dela ut till abonnenter inom Lindesbergs området å sen va dä väldigt noga att vi tog tillbaka den gamla katalogen å dä skulle vi anteckna på en lista..
Men sen då efter när ja har varit telegrambud i 2 år då fick ja börja som telefonelev å så småningom så fick ja fast anställning som telefonist, och sen så småningom 1959 kom ja ner på kassa-avdelningen å dä va i samma rum som telegrafisterna satt så vi satt mittemot varandra. Å va en kassör gjorde dä va att ta emot betalning för räkningar å räkna löner till personalen.
Sen 1964 då upphörde eller då överflyttades kassa-arbetet till Örebro, men dit ville ja inte följa mä så ja stanna kvar i Linde.

- IG Om ja ska säga nånting lite om telegrafisterna så, ja kan inte så mycke men litegrann.
Dom hadde samma arbetstider som vi telegrambud eller vi telegrambud hadde samma arbetstider som dom ska ja väl säga.
Å första tiden va dä ju morse ja va heter dä, men så småningom blev dä teletajt. Ja dä fick vi ju inte vara mä på så mycke inte utan vi fick ju bara se va som hände mä dä för dä va ju lite högre tjänster.
- LH Vill du upprepa dä där mä arbetstiderna förr vilka va hadde ni för tider då?
- IG Åtta till tre, å halv tre till nio, så vi gick dubbelt en halvtimme.
- LH Lördag å Söndag då?
- IG Nio till fyra.
- LH Jaha, hur ofta jobba ni lördag söndag då?
- IG Varannan.
- LH Varannan lördag söndag?
- IG Varannan lördag söndag.
- LH Jaha, semester då?
- IG Ja dä fick vi väl en vecka ungefär.
- LH Ja ja. Men när dä va när varken man inte kunde spark å inte cykel fick ni gå?
- IG Ja.
- LH Ni fick gå, hur långt ungefär?
- IG 2 kilometer.
- LH 2 kilometer.
- IG Ja dä va dä längsta.
- LH Ja och telegrammen skulle ut i ur å skur oavsett väder å vind?
- IG Ja dä skulle dom.
- LH Ja.
- IG Jaa, dä va väl allt va ja hadde.

- ÖP Va dä mycke telegram då?
- IG Ja ibland, mest lyxtelegram va dä ju.
- ÖP Vet du nånting om hur många abonnenter dä va vid den där tiden när du började?
- EF Dä får ni reda på sen.
- IG Ja dä får nästa telefonist berätta.
- LH Hur gammal va du när du började?
- IG Ja va 14 1/2 år.
- LH Jaa, 14 1/2 år.
- IG Jaa,. å 16 1/2 då fick ja börja som telefonelev.
- LH Jaha.
- IG Så ja har gått den långa vägen.
- LH Dä har du gjort då.
- IG Ja.
- LH Ja hur många va ni då samtidigt då?
- IG Som telegrambud?
- LH Ja.
- IG Två.
- LH Bara två?
- IG Jaa dä va vi, sen fanns dä ju nån extra då ifall att nån blev sjuk av oss, men två ordinarie va vi.

Dä får Monica ta över.

Berättare: Monica Thybeck
Född: 17/3 1932 Höpparberg
Intervjuämne: "Telegrafstationen i Lindesberg"
Intervjuare: Lars Hagström
Intervjun gjord: 3/12 2002

- LH Då kommer Monica Thybeck här å tar över.
- MT Ja ja börja precis som Ingegärd ja va 14 1/2 år oktober 1946, men jag höll på till 1 december 1992 dä vart drygt 45 år.
Å ja börja som telegrambud men ja hadde betydligt mycke bättre betalt ja hadde 198 eller 189 kronor i månaden, och telegrammet hörde ni hur dä va med Ingegärd. Sen efter det ja hadde varit där i 2 år så fick ja ju komma upp på telefonstation å öva, och ja va väl där i ungefär 10 månader innan ja liksom fick nu säjer ja upp å ner, för telefonstation va en trappa upp och telegrafen telegrafkommisarien och skrivbiträdet som ja så småningom blev va en trappa ner å allmänhetens rum. Och då fick ja börja öva lite mä kontorsarbeten, och dä ja liksom kommer ihåg mest som ja börja mä dä va å skriva ut radiolicenser. Dä hadde vi dä skicka vi ut fyra gånger om året en gång i kvartalet och fjärde kvartalet va mest licenser, för då hadde folk skaffat sej radioapparater te jul. Å då fick dom anmäla dä å då skicka vi ut då licenser skrev på maskin å skicka ut posta och avgiften va 10 kronor pr.år. Sen fick man då följa upp dä där när man fick in betalningarna å plocka ur kartoteket å sen då sortera in dä nya å se till så alla betala skicka ut påminnelser, och betala dom inte så kunde dä gå till indrivning på 10 kronor. Va dä sen kosta å göra dä hela dä vet ja inte men dä hände faktiskt. Å vi hadde kvinnliga chefer redan på den tiden småstationerna hadde dä Arboga, Nora, Lindesberg och Askersund å så dä va kvinnliga chefer redan på den tiden.
Och tar du växelstationerna?
- EF Ja.
- MT För att sen så blev dä ju mer å mer arbete pålagt på den här skrivbiträdes-tjänsten, för att ja gjorde bl.a. avräkning mä dom bemannade växelstationerna, å dä va ju dä gjorde man en gång i månaden dom va kontraktsanställda föreståndarna för dom. Sen fick dom då själva anställa personal där men vi gjorde utbetalningar å så fick dom provision på utbetalda telegram å en del andra tjänster.

- MT Sen hadde jag hand om samtalsmätningen. Varje abonnent hadde ett räknesystem som notera varje samtal som ringdes, och då där lästes av en gång i kvartalet för hela området hela Lindesbergs tele-område. Å då gick ifrån Vasselhyttan, Näverkärret, Ullersätter och åt då hålle va då väl inte så Frövi, Guldsmedshyttan, Spannarboda å Ramsberg å hela Kommun va ju inne i då. Och då läste man av den där mätarn en gång i kvartalet då på reparatören dom stationer som va automatiserade fick ju reparatören åka ut å läsa av, å ja satt mä ett headset eller hörlurar å skrev, först fick ja skriva på maskin å byta papper för tie va på blanketten å så fick man byta papper, å så fick man skriva då skulle passas in så då stog precis under vartannat då va ju lättare å räkna då. Så räkna man då ut hur mycke abonnenterna hadde ringt å i vilken abonnemangsklass dom skulle stå.
Ja kommer ihåg första abonnemangsavgiften som ja kommer ihåg den va 17:50 i kvartalet, och sen så småningom höjdes då mä 5 kronor till 22:50 å 27:50 sen har ja inget minne, sen har ja nå minne av att den kosta 42:50 men när då va då vet ja inte.
För den här lägsta abonnemangsavgiften där räkna dom 1,200 samtal + lite procent för felringningar å sånt pr.år, å då skulle man sitta å räkna ut varje abonnent om den skulle höjas eller sänkas.
- AK Monica ska du komplettera mä då att då vart 1 markering varje gång till dit dom ringde.
- MT Ja då stämmer.
- AK Å inte som en markering för varje dag.
- MT Nej utan varje gång som telefonisten då koppla upp samtalet å ringde så slog den här mätarn en markering.
- ÖP Kom då inte speciella lappar när då va nå rikssamtal?
- MT Jodå då kommer sen vet du.
- ÖP Då kommer ja ja okej ja.
- ÖP Hördu du om man inte fick nå svar då första gången, blir då debiterat iallafall då?
- MT Jaa, då va då som va dom här procentena som dom la på.
- ÖP Jasså jaha.
- MT På 1,200 ja har för mej att då va 1,334 när man hadde räknat procentena så å så många hadde fick dom ha. För att man va ju tvungen räkna mä att dom inte kunde att alla kunde ju inte svara man fick ju inte svar alltid.
- ÖP Hur mycke sa du att då kosta ifrån början?

- MT 17:50 i kvartalet då ä dä minnet ja har.
- ÖP Va kosta då å dra in telefon då?
- MT Dä kosta ungefär 100 kronor.
- ÖP 100 kronor.
- MT Så ökade dom till 150:- så 300:- va dä mesta ja har debiterat. Och sen avancerade ja, jag fick hand om all installation alla beställningar på telefonabonnemang, flyttningar och överlåtelser, alltså å då när dom ringde begärde telefonbyrån hette dä dä Ingegärd, då svara ja å så beställde dom å sen så debiterades dä sen i arbetsordern. Skrev ut arbetsorder lämnade till montörerna så kopplade dom in dom å så kom arbetsordern tillbaka å så debitera vi å skicka ut räkning. Och 1 jack för dä mesta hadde man ju 2 jack, dä kosta 1:50 st i kvartalet för allting va dä kvartalsavgift på, å sidoapparat fanns å anknätningsapparater fanns. Mycke mer fanns dä inte, du fick inte röra du fick inte skruva dän en skruv på i väggen eller nånting utan dä va ju väggfast om man inte hadde 1 jack så man kunde flytta den då till ett annat rum.
- GW Ni sortera då alla under den här va heter den telefonkommissarien?
- MT Jaa.
- GW Å sen över henne sen för dä va en kvinna, va dä nån ifrån Örebro då som kom?
- MT Nä ja på senare år men från början lydde vi under Norrköping, så varje månad gjorde vi rapporter å skicka dit till Norrköping på allt som liksom hadde hänt å vi hadde pengar å så dä skickades till Norrköping.
- GW Telekommissarien va dä nån kvinna från Lindesberg eller va dä nån?
- MT Nej den första hon hette som ja hadde mä å göra hon hette ~~Edit Ljunggren~~ nej hon hette Gerda Persson å va från Örebro, å den nästa som kom hon hette Edit Ljunggren å hon hadde tidigare vari i Vadstena. Men hur många år va hon här?
- IG Va då?
- MT Hur många år va hon här tror du Edit Ljunggren?
- IG Ja dä va ju från Gerda Persson sluta.
- MT Ja men till jaha till 64 hon gick i pension 64 iallafall.
- GW Å dä va stort trappsteg mellan er å henne förstås?

- MT Väldigt stort, å dä va dä mä dä va även mä oss och telefonisterna dom äldre telefonisterna, för där fick man inte säga du dä va fröken å fru.
Dä va fröken Hansèn å dä va fru Lindgren å dä va fru Eriksson å fru Henning så dä gick inte, så där va dä ett trappsteg.
Men sen mot slutet då blev vi ju faktiskt du mä telekommissarien.
- GW Va hadde telekommissarien för utbildning tror du, är dä nån som vet dä?
- MT I regel så hadde dom telegrafistutbildning i botten, å dä här va ju två fröknar båda två va ogifta å hadde väl vikt sitt liv åt televerket.
- LH Dom här gamla titlarna kommissarie å så där de liksom härleder tanken till uniformer och annat. Ja vet i min barndom i Stockholm så hadde ju alla telegrambud uniform, å hur va de här?
- MT Nej ja hadde ingen uniform å ja åkte inte en gång på den där gula cykeln.
- LH Nä, men fanns dä nån som hadde uniform?
- MT Ja montörerna hadde uniform.
- LH Dom hadde uniform?
- MT Dom hadde uniform med knappar å märke dä här kobra eller va heter dä, krabban i mössan å knappar.
- ÖP Dä va inte bara i mössan.
- ÖP Nej dom hadde knappar.
- MT Jadå dom hadde knappar.
- LH Men befälen hadde ingen uniform?
- MT Nej nej, dä hadde dom inte.
- GW Å inte kommissarien heller?
- MT Nej inte kommissarierna.
- LH Du sa fröknar ogifta, var dä inte så långt tillbaka att telefonpersonal skulle vara ogift?
- MT Jo dä va dä, dä va så.
- LH Jo så va dä ja, när togs dä bort vet du dä?
- MT Dä vet ja inte.

- LH Nej, dä va liksom ett kall dä skulle inte blanda in nått privatliv i utan dä va jobbet?
- MT Ja nej nej.
- LH Ja.
- MT Men ja har en annan liten historia i samband mä att ja börja inom televeket. Dä va nog så ja hadde nog inte vari mer än ett par månader kanske så va ja till en familj med telegram dom bodde i samma område som ja. Ja bodde på Hyttevägen å dom här bodde på Klockaregatan, å damen ifråga frun i huset där kom å tog emot å så säger hon så här.
Men va bra att du fick börja inom televerket dä ä ju säkert å bra,
å dä hette ju att statens kaka va bra men liten.
Å va bra, å vilken tur du har haft.
Ja sa väl jaa, ja tordes väl inte säga så mycke å sen säger hon så här.
Å du förstår du får pension också.
Nu har ja ju pension men dä där dä etsa sig ja visste väl inte va pension va men dä etsa sig fast i mej.
- ÖP Ja du va bara 14 år.
- MT Ja ja va 14½ år så att dä fastna, dä finns nog en hel del anekdoter. Det automatiserades iallafall den 28/5 1961, å här har ja en dikt eller va ja ska säga dä ä skrivet.
Tillägnad Lindesbergs Telefonisterna vid automatiseringen den 28/5 1961.
Å sen är dä melodi, Flicka från Backafall, men ja kan inte sjunga.
Men ja om Astrid ä du duktig å läsa?
- IG Dä kan vi väl ta sen efteråt.
- MT Ja dä kan vi göra. Då så då tror ja inte ja har så mycke mer, om dä ä nån som vill fråga nånting så.
Å telefonräkningarna dom skrevs ut utav telefonist nej telegrafisterna, i början när ja börja då debitera dom å räkna ut å då va dä remser så här som sorterades å las i kuvert.
- EF Men dom skrev ju vi på-----.
- MT Ja ni skrev dä i böckerna sen kom dä ju blev dä ju borttaget dä mä böckerna å så kom dä ungefär som visitkort som dä då stog vem ifrån dä va å vem dä va till å hur mycke dä kosta å så, å dä sorterades å sen skickades dä till Örebro för bokföring. Så fick vi tillbaka kopiorna på räkningarna och liggare mä avgifterna, å sen hadde vi ju i kassan räkningarna å såg till att dä vart betalt. Å blev dä inte betalt då ringde man å påminnde en gång, två gånger, tredje gången då försökte man väl bestämma att nu va dä sista gången, sen blev dä väl avstängning stängt för utgående samtal.

- GW Men du Monicka dä här ja kan inte nånting om dä här men uti byarna fanns dä ju såna här telefonväxlar?
- MT Jaa.
- GW Å dä va nån dam som skötte dä där, å så visste dom va dom ha prata om?
- MT Jaa, dom visste nog över hela byn.
- GW Men hur hur var fanns dom inom dä här området då?
- MT Jorå dä fanns en hel del.
- GW Jaha, är dä nån som kommer å berätta om dä här?
- EF Ja dä är dä.
- GW Dä ä dä jaha.
- ÖP Vem lärde upp dej Monicka till dä här jobbet vem hadde jobbet före dej?
- MT Som telegrambud?
- ÖP Nej som sån här kontorist människa.
- MT Nej du dä fanns ingen då dä va nån fick komma ner nån telefonist fick komma ner å hjälpa till när dä vart för mycke. Dä där gjorde telegrafkommissarien dä mesta tog emot nya abonnenter å så och räkningarna å dä dä gjorde telegrafisterna med hjälp från telefonstation.
- ÖP Ja vet allmänhetens rum som du sa där fick man gå å betala i en lucka å skicka in pengar igenom.
- MT Jadå dä fick man.
- ÖP Å dä fanns telefon därute.
- MT Jaa vi hadde två vi hadde tre telefonhytter därute, å så hadde vi samtliga katalogdelar.
- ÖP Va dä över hela Sverige?
- MT Jaa å där kunde man ju ringa å så fick man betala i luckan.
- ÖP Å så ibland om dä va kallt då kunde man gå in å bläddra i telefonkatalogen tills man vart varm igen.

- LH Men hände då någon speciell kommer du ihåg någon speciell händelse någon som kommer in och ska ringa samtal någon skum typ eller nånting sånt där?
- MT Jaa då fanns mycket utav dom här som man kallar för A-lagare gick faktiskt in där och värmdes se, men dom var någon gång kunde dom väl vara lite otrevliga men för då mesta så var då inte nånting.
Ja kommer bara ihåg en kväll för vi låste ju vi stängde klockan nio och då här var ju på senare tid så att ja var ju själv i hela huset. Å ja skulle gå ut och stänga klockan nio och när ja precis kommer och ska ta i dörren sätta i nyckeln, då kommer då två stora karlar och ja tyckte dom var nå så enormt stora och såg så otäcka ut så ja tvärvände och sprang in och låste om mej för vi hadde ju alltid låst ikring oss. Å så tänkte ja dom här törs ja ju inte mota ut, för annars kunde man ju gå ut då klockan nio och säga att vi ska stänga nu, och då var ju sällan någon som någon kunde väl gruffa lite att dom skulle ringa färdigt och prata färdigt och så. Men för då mesta så tacka dom och gick, men dom där tordes ja inte gå ut och säga nånting åt men dom försvann så småningom.
- GW Men du var då inte också så Monica att om man beställde ja då kanske kommer någon annan nå rikssamtal fick man vänta länge?
- MT Jaa då kunde man få vänta länge och då var kö, visst jodå.
- ÖP Då som ja kommer ihåg bäst utav dom där telefonhytterna och då var att och då var så unken luft alltid.
- MT Jaa då lukta inte gott i dom, och var då sen så och då var regnigt och blött ute och då hadde stått någon därinne med våta kläder länge och kunde då lukta pyton.
- ÖP En del abonnenter hadde namnanrop?
- MT Jaa.
- ÖP Och då vanligt eller var då storföretag eller vilka?
- MT Ja och då var företag.
- AL Vi kanske ska ta frågorna sist?
Då får vi inte veta och inte Ellen har berättat.
- MT Jo telegrambudena dom tömde även dom här automaterna som man kunde ringa för 10 för 20 öre ute på stan.
- LH Hur många fanns och på stan kommer du ihåg och då?
- MT Och då fanns en när ja var telegrambud.
- LH En.

- MT Å den hadde nummer 331 å stog vid posten, å den står kvar fortfarande fast i annan skepnad.
- LH Jaha ja ja å sen har dä utökats?
- MT Sen har dä utökats för till sen mot slutet så blev dä en tjänst en montör som åkte runt hela området å tömde, för då va dä ju rättså många nu har dä väl minskat en hel del på dom.
- LH Nu är dä kort?
- MT Ja. Å ja va mä å öppna Telebutiken här på Kristinavägen 31, å vi hadde ju på vi kalla oss vi fick ju heta Telebutik även på gamla stället innan vi flytta och då gick dä ju mä att vi fick laga telefonerna också åt folk. Då när dom ringde å anmälde fel dä känner ni kanske till då sa felanmälan att, *ja tror du det är fel på telefon eller va är dä för fel, ta den mä å gå till Telebutiken så lagar dom eller byter ut den*, å dä va jätteroligt.
- LH Va gjorde du då?
- MT Ja ja bytte dä som va felaktigt i mikrofon eller också klara ja inte av dä hela då bytte ja apparat då fick dom en ny apparat. Men dä hände ju att dom va lite förvånade å i synnerhet herrar som kom. Ja dom fråga har du nån montör här nej dä hadde ja inte, ja för vi har fel på apparaten på telefonapparaten å vi hör inte eller dä knastra eller nånting. Jaha, och ja men då ska ja titta på dä så ska ja se om ja kan laga dä. *Ska du laga den, kan du göra sånt?*
- LH Sen sålde ni lite modernare Kobrer å sånt här, hur stog ni där å sålde ungefär som försäljare då å visade olika modeller å.
- MT Ja vi blev försäljare å dä blev ju ändå mera utökat i och med att vi fick den här Telebutiken på Kristinavägen.
- ÖP Hadde du fått utbildning på dä där?
- MT Nej dä hadde ja inte men dä gick bra ändå, dä va ju liksom bara å ta en apparat å skruva sönder å titta hur den fungera dä va inte svårt. Så vi bytte hörkapsel å mikrofoner å både på gamla Dialogerna och på dom här nya Diavoxen å fingerskivor å.
- LH Jaha, så ni hadde lite reservdelar låg då, skruvar å verktyg å hadde ni nån provutrustning också för å testa då?
- MT Nej dä hadde vi inte, vi blåste i mikrofon å hörde vilket va dä va felet var. Men dä är inte så avancerade fel på apparater så där, dä ä egentligen mikrofon å fingerskivor å sladdarna kan ha gått av eller släppt eller nånting sånt där så att dä va inte så svårt.

MT Å sen va ja kvar här i Lindesberg i butiken till 1988 då flytta ja till Örebro och va där i 4 år ungefär knappt 4 år.
Jo ja hadde en annan sak här, nu har ja prata för länge.
Ja har en taxeringsuppgift här sen 1968 på en årsinkomst visserligen en halvtjänst för ja hadde 50% i tjänst och ja tjäna 10,916:- på ett år i halvtjänst.

Förklaring till förkortningarna i vänsterkanten:

IG = Ingegärd Gustavsson.

MT = Monica Thybeck.

EF = Ellen Fröberg.

AL = Astrid Landström.

AK = Arne Karlsson.

LH = Lars Hagström.

GW = Gösta Wiklund.

ÖP = Övrig publik.