

Med detta nummer följer 1 st. inbetalningskort.

HERR & FRU KARL KUMFELT  
WOLLMAR YKKULLSG. 50  
STOCKHOLM

# SKK:s Medlemsblad

Organ för Stockholms Kappsimmings Klubb

N:r 1. 33 årg.

Redaktör: Curt Abrahamsson 30 47 05  
20 75 48  
och B. Uhlin, Frejg. 29, Sthlm 32 74 19

Ansv. utg.: Ragnar Schantz  
Upplandsgat. 6, tel. 21 22 20

Mars 1951

## TORSKEN FRÅN EKEN.

Den 25 augusti gick den svenska flaggan i topp på segermasten vid europamästerskapen i simning i Wien och på segrarpallen stod den kraftige, brunbrände viking, som strax innan i ryggsimfinalen med uppbåd av all sin inboende kraft och segervilja lyckats avgöra den till sin favör, Göran Larsson var namnet, 18-års skolyngling från Stockholm, med glimten i ögat, hjärtat på rätta stället och ett alltid smittande skratt i halsen. Bakom sig hade han en sagolik karriär, inom loppet av 2 år hade han erövrat snart sagt alla mästartevidigheter, distriktsmästare, svensk-, nordisk- och nu europamästare.

Undertecknad, som i 3 års tid haft nöjet att få träna tillsammans med detta vattendjur och räkna honom till sina intimaste vänner, försöker nu avslöja hemligheten bakom dessa framgångar.

Göran lärde sig simma som 11-åring och redan då fängslades han av vattensporten. Han lärde sig snart simma en avart av crawl och uppmärksammades av badmästare Evert Sandberg i Sportpalatset, som tog den energiske telningen under sitt beskydd. Göran var vid det laget en högst normal grabb beträffande kroppskrafter och fick ofta se sig besegrad av sina jämnåriga klasskamrater. Men simningen byggde upp honom, 5 å 6 gånger i veckan tränade han energiskt ända upp till 2,000 meter åt gången. Det tog ett par år innan framgångarna började komma, men då drog den 13-åriga friskusens intresset allt mera till sig, genom att vinna skoltävlingar och som yngsta deltagare genom tiderna i 50- och 20-manna försvara sin klubbs färger. I 20-manna noterade han, ännu ej fyllda 14 år 29,6 sek. på 50 meter frisim. Göran tränade vidare och blev snart den stora skolstjärnan. Pressen började i nästan oroväckande grad upp-



märksamma den lovande junioren, som förklarades bli 50-talets stora simstjärna. Göran tog emellertid smickret kallt och förstod, att ännu var han ingenting, och om han skulle bli storsimmarer så berodde det endast på honom själv, på träningsflit och skötsamhet.

Som 16-åring deltog Göran för första gången i svenska mästerskapen som det året avhölls i Lidköping. Göran be-

lade här sensationellt 3:dje platsen i 100 ryggsim efter Bertil Persson och Per-Olof Olsson med tiden 1.14,7 min.

Göran anser själv att detta var hans roligaste tävling då placeringen kom så överraskande.

Träningen blev allt hårdare, och året efter, 1949, fanns ingen svensk som kunde hota honom på ryggsim i landet och på frisim hade han blott ett par