

BLEKINGE MUSEUM

Dokumentation av coronapandemin i Blekinge

Blekinge museum dokumentationer D2021001



Karin Ehnberg, Christoffer Sandahl

Blekinge museum dokumentation D2021001



Foto: Jonas Eckerbom

Upprättad av:

Christoffer Sandahl, Enhetschef samlingar

Karin Ehnberg, arkivarie/antikvarie

”Jag har märkt att det är lite påfrestande att bara vara hemma hela tiden och aldrig kunna hitta på något så lite mer nedstämt har man kanske blivit. Speciellt då jag fyllde år och inte kunde fira med vänner och mina mor- och farföräldrar”

1. Bakgrund och syfte

I december 2019 informerade Kina Världshälsoorganisationen (WHO) om ett okänt virus som orsakat ett flertal fall av lunginflammation i mångmiljonstaden Wuhan. Detta blev starten på coronapandemin 2020. Det nya viruset identifierades som ett okänt virus i coronafamiljen. Virusets spridning under januari till Europa. Den 31/1 fick Sverige sitt första kända fall, en kvinna som besökt Wuhan. Sjukdomen som viruset leder till gavs namnet covid-19. I slutet av februari 2020 uppgraderade WHO risken för global smittspridning som mycket hög och den 11/3 fastslogs att utbrottet är en pandemi. Under mars blev spridningens epicentrum Europa och framför allt norra Italien drabbades mycket hårt. Antalet smittade och döda ökade och allt fler länder drabbades nu. Hårda restriktioner och nedstängningar av samhällen blev en konsekvens. Även Sverige införde restriktioner men grundskolor, och samhällen i stort, var fortsatt öppna. Här handlade det mer om rekommendationer och eget ansvar än om regelrätta förbud, även om folksamlingar över först 500, och senare 50, personer förbjöds. Under höstens andra våg sänks siffran för personer som får samlas i grupp till 8.

I Blekinge bekräftas det första fallet den 11/3 och en tid efter detta, den 26/3, även det första dödsfallet i Blekinge, på vårdhemmet Fregatten i Karlskrona. Den 10/11 infördes lokala restriktioner då smittspridningen ökade i Blekinge, och hela Sverige, under november 2020.

En pandemilag sjösattes i början av 2021 och ytterligare restriktioner för tex restaurang – och besöksnäring infördes. Per 29/1 januari 2021 hade enligt uppgifter från Folkhälsomyndigheten 7115 bekräftats smittade i Blekinge och 84 personer avlidit med covid-19. Vid samma tid hade över 11 000 personer i Sverige avlidit med covid-19.

Restriktioner och det allvarliga läget innebar stora påfrestningar för sjukvård, ekonomi och i människors vardag.

Flera museer i Sverige tog tidigt initiativ till att samtidsdokumentera denna svåra tid. Blekinge museum inledde sin dokumentation den 18/3 2020, en dag efter att Nordiska museets påbörjat sin insamling *Minnen.se*. Syftet med dokumentationen var att dokumentera ett svårt och laddat ögonblick i samtiden, och att få ett regionalt perspektiv. Vårt mål var att dokumentera pandemins början i Blekinge, dess utveckling samt en eventuellt andra våg under hösten. Vi ville även undersöka om det bland svaren fanns några allmänna tendenser eller återkommande teman.

2. Avgränsning

Dokumentationen pågick från 18/3 till den 1/10 2020. Därmed fick vi inte med den andra pandemivågen som slog till med full styrka i Blekinge och Sverige bara några veckor efter att enkäten stängdes. Det hade självfallet varit intressant att få med även denna fas i vår dokumentation, vilket medför en brist i vår undersökning.

Då dokumentationen avslutades i oktober 2020 saknas även reaktioner på hur antalet bekräftade fall steg markant under november 2020. Blekinge, som hittills varit relativt förskonat, drabbades nu betydligt hårdare av smittspridningen. Vaccinationerna som kom igång i Blekinge under januari 2021

återspeglas heller inte i vår undersökning. Detta gäller även den intensifierade diskussionen kring munskydd som kom igång under hösten.

3. Metod

Vi valde att använda ett enkelt Google Forms frågeformulär som deltagare kunde hitta på museets hemsida. Här ställde vi fyra frågor. Vi gjorde etiska övervägande och beslutade att informanterna kunde vara anonyma. Vi ville dock få veta ålder och geografisk hemvist. Frågorna som ställdes var:

1. *Har du på något sätt förändrat ditt beteende?*
2. *Hur tror du coronaviruset kommer att påverka dig och livet i Blekinge i framtiden?*
3. *Hur har din vardag påverkats?*
4. *Är det något annat du vill berätta om med anledning av den pågående coronaspridningen?*

Dokumentationen kommunicerades via museets digitala kanaler. Projektet uppmärksammades även i lokal media (BLT, Sydöstran, SR samt SVT) genom intervjuer med enhetschef för samlingsenheten. Medianärvaron resulterade i ett stort antal inkomna svar.

Innan sommaren 2020 inleddes vidare ett samarbete med biblioteken i Karlskrona kommun med syfte att få in fler svar från barn och unga. Ett utskick gjordes till kommunens låg – och mellanstadieskolor och fem skolklasser inkom med texter och teckningar.

De inkomna svaren analyserades och rapport sammanställdes. Svaren skrevs även ut och förtecknades. Materialet bevaras i sin helhet i Blekinge museums arkiv och dokumentationen förtecknas även på museets hemsida och i Visual Arkiv.

3.1 Fotodokumentation

Museets fotoarkiv genomförde även vissa fotodokumentationer under perioden. Vi bad både allmänheten och museets personal att skicka in bilder som på något sätt kopplade an till pandemin.



”Matinköpen begränsas pga av hamstringen” Foto: Susanne Ström (TV), Christer Albinsson (TH)

3.2 Insamling av föremål

Vid sidan av fotodokumentationen och enkäten samlade museet även in föremål med koppling till pandemin, tex skyddsutrustning och provtagningsmaterial.



Provtagningskit, Blm 29654, Foto: Morgan Olsson

4. Analys av de inkomna svaren

Under perioden inkom 344 svar via Google Forms enkäten. Nedan följer en sammanfattande och översiktlig genomgång av de inkomna svaren.

Flertalet av infomanterna menar att de lyssnar till och följer de rekommendationer som FHM har angett, men anser att fler skulle kunna bli bättre på detta och ta mer ansvar. Här framkommer också en tendens att olika åldersgrupper anser att andra åldersgrupper inte följer rekommendationerna lika bra. En annan, mindre tydlig, tendens framkommer bland de första svaren där reaktionerna i samhället anses vara överdrivna, och att det hela nog snart är över.

Bland de första svaren som inkom nämns hamstringen av varor. Där människors handlande innebar tomma butikshyllor vilket ledde till brist på bland annat toalettpapper, pasta, jäst, mjöl, handsprit och flytande tvål. "Hamstringsbeteendet" kritiserats av flera informanter.

En sak som är gemensamt för nästan samtliga svar är att informanter menar att de följer restriktionerna gällande handhygien och att hålla social distans.

Många påpekar dock att den sociala distansen gett negativa konsekvenser såsom känslan av ensamhet, stress, ångest och avsaknad av fysisk kontakt. Att kontakten med släkt och vänner inte kan ske på det sätt som de flesta är vana vid känns svårt och sorgligt. Corona har också inneburit att aktiviteter som träningar, matcher och tävlingar har ställts in eller ändrat form. Detta har flera informanter reagerat på, även om de menar att de förstår varför restriktioner införts.

Oro för sämre ekonomin nämns och hur detta kan påverka samhället och företag i stort. De svarande skriver att påföljderna kan bli konkurser, uppsägningar och ökad arbetslöshet och på så sätt även påverka den privata och lokala ekonomin.

Det är inte endast negativa tankar som har framkommit utan svar ges om mer kreativitet, att man är ute mer, tar längre promenader, "mer triggad på livet" och värdesätter sin hälsa mer. Någon informant hoppas att vi kanske efter pandemin kommer att leva mer klimatvänligt och konsumera mindre. Det finns också en förhoppning om att vi ska bli mer hjälpsamma.

Barns tankar och reaktioner är i stort sett samma som de vuxnas, även om barnen uttrycker det på ett mer rättframt sätt. De är arga, ledsna, oroliga och saknar de som de inte kan träffa. Alla hör vad de vuxna pratar om och försöker förstå och tolka detta. I de korta berättelser vi samlade in från barn framgår en stark saknad över att inte kunna träffa mor – och farföräldrar samt en saknad efter idrottsaktiviteter.



Barnteckning, elev från åk 5. Karlskrona kommun.

Även om pandemin figurerade mycket i media har svararna inte i någon högre utsträckning påverkats av diskussionerna i den grad att det ger något större avtryck i svaren. När resandet inför sommaren,

samt terminsavslutningar och studenten, figurerade mycket i media, ger detta inget tydligt utslag i svaren utan informanterna tar upp det som är viktigast för dem "där och då". Få använder sig av ordet hemester utan betonar istället att det blir mindre resande både privat och i tjänsten. Studerande som sett fram emot avslutet på sista terminen, med utspring och fester, de sista veckorna med kamraterna ger uttryck för sin besvikelse, men visar samtidigt förståelse för rekommendationer och restriktioner.

Hur media hanterat pandemin har irriterat flera informanter. Det upplevdes som "corona hit och corona dit". Redan tidigt under pandemin verkar det funnits en trötthet på det stora coronafokus i media. Några undrade vart alla andra nyheter tog vägen? Vad sker i skuggan av corona?

Kort sagt har epidemin påverkat alla informanter på ett eller annat sätt. Nedan följer några reflektioner kopplat till respektive fråga i enkäten.

4.1 Fråga 1 - Har du på något sätt förändrat ditt beteende?

Flertalet anser att de har ändrat sitt beteende, men det finns även de som menar att corona inte påverkat deras beteende utan de lever som tidigare. Oavsett hur de svarat på frågan påtalar de flesta att de förbättrat sin handhygien, att de tvättar och spritar händerna.

Många beskriver hur de håller sig hemma, samt att de inte träffar äldre personer eller personer ur riskgrupper på samma sätt som tidigare. Redan från undersökningens inledning skriver flera informanter att de undviker folksamlingar. De flesta försöker verkligen betona vikten av att hålla social distans.

Den fysiska aktiviteten har också påverkats. Många beskriver hur de ensamma eller med familj spenderar mer tid utomhus, bland annat genom promenader och vistelse i trädgård och skog.

"Tillhör riskgruppen. Undviker stora folksamlingar. Extremt noga med handhygien. Bor ute på landet och försöker hålla mig där så mycket som möjligt. För övrigt försöker jag leva ett så normalt liv som möjligt." Informant född 1958.

Ja. F n träffar jag vänner till 99 % utomhus, jag håller avstånd till andra i affärer och även utomhus. Jag reser inte till barn och barnbarn och hoppade av en semesterresa dagen innan jag skulle resa. Alla andra planerade aktiviteter under våren har ställts in. Heller inga hälsningar via kramar och handslag utan vinkningar på avstånd. Undviker kollektivtrafik och är glad att jag nyligen pensionerade mig lite i förtid.



"Coronafika i bil på Stortorget i Karlskrona", Blm_Db 2020 0187. Foto Gun Israelson-Sjövik.

4.2 Hur tror du coronaviruset kommer att påverka dig och livet i Blekinge i framtiden?

Svaren är blandade mellan "ja", "nej", "mycket" och på "många sätt". Bland de tidigt inkomna svaren finns dock fler positiva tankar såsom "det kommer gå över till sommaren". Andra menade att det var för tidigt att säga, att man skulle leva i nuet och fokusera på det viktiga i livet.

"Tror många småföretag, restauranger och caféer kommer få det väldigt svårt och jag hoppas på att folk kommer visa solidaritet och se till att handla lokalt och semestra i Sverige i högre utsträckning än vanligt." Född 1998, Karlskrona

En oro för samhällsekonomin och näringslivet, inte minst lokalt, syns i svaren. Här finns en oro för hur företag och turismnäring kommer att klara sig? bland annat nämns stängda restauranger och inställda events. Tankar om den egna, privata, ekonomin finns också och en oro för att bli arbetslös finns. En informant beskriver också att hen blivit arbetslös på grund av corona.

Inte alls hoppas jag! Men är rädd för att vi inte ska ha en levande stadskärna till hösten. Född 1979, Karlskrona

Redan tidigt i undersökning beskrivs även en oro för att hälsovården ska drabbas, och att sjukvården inte ska mäkta med läget.

Det finns också tankar om att vi ska ta lärdom av vad som hänt för att i framtiden bli bättre på att hantera situationer som denna.

"Förhoppningsvis till det bättre med ökad beredskap; bättre medvetenhet om sociala livets betydelse och erfarenhet om vad som är viktigt – egentligen".

Född 1967, Karlskrona



Klisterdekal, Blm 29338 Foto: Morgan Olsson, Gatupratere vid Sölvesborgs bibliotek. Foto: Marcus Bernhardsson

4.3 Hur har din vardag påverkats?

Även här varierar svaren mycket. Ordet distans/distansering förekommer ofta och beskriver väl vad som påverkar liv, arbete, skola och studier. Personer som arbetar på distans har beskrivit det som både negativt och positivt. Det positiva som lyfts fram är att mindre pendling ger mer tid till annat. Den sociala distanseringen, som att inte träffa sina äldre släktingar, att inte kunna röra sig fritt, gå på restaurang, handla eller gå på bio upplevs som isolerande vilket skapar oro, stress och negativ påverkan på den psykiska hälsan. Flera beskriver hur denna oro gäller både dem själva, men också den närmaste familjen och äldre släktingar. Tristess är något som de flesta åldersgrupper ger uttryck för. En förändring som många upplevt är att både privata möten och möten inom arbetslivet i betydligt större utsträckning sker via nätet.

Många aktiva inom idrott och föreningar, samt dess publik, har påverkats mycket genom att aktiviteter blir inställda eller förändras genom restriktioner. Träning i större grupper undviks alltmer. Över lag är informanterna mycket mer hemma.

För att undvika att smitta andra stannar hen hemma vid minsta symptom. Föräldrar stannar hemma då barn visar sjukdomssymptom. Tidigare har det kunnat lösas genom att slakten har kunnat hjälpa till, men nu blir det mycket vård av sjukt barn för föräldrarna.

Vidare berättas hur resor med lokaltrafik undviks. Många skriver om hur de försöker handla livsmedel på tider då det är mindre folk i affärerna. När det gäller handel har inköpen ibland påverkats eftersom vissa matvaror inte har funnits i affären, inte minst som en följd av den hamstring som förekom i pandemins inledningsskede. Berättelser om detta hamstringsbeteende var tydligast i enkätens inledande period. En informant skriver "om värde av både matkällare och öppen spis". En

annan har lärt sig baka med surdeg då jästen är slut. Kanske skapade både tid och lust att här utforska ett äldre, och kanske enklare, sätt att leva och organisera sin vardag.

”Att vi blir mer tacksamma för vår närmiljö och vill utforska vårt vackra län mer. Tänka mer lokalproducerat och självhushållning.” Informant, född 1980, Karlskrona

Att som enskild människa hjälpa andra beskrivs som viktigt och något som flera hoppas på kan växa starkare och även finnas kvar efter coronan.

4.4 Är det något annat du vill berätta om med anledning av den pågående coronaspridningen?

På denna fråga är det färre informanter som svarat, men de som svarat har främst delat med sig av synen på sina medmänniskor. Det uttrycks i flera fall som en besvikelse mot de som inte tar rekommendationerna från FHM på allvar. Åldersgrupper riktar kritik mot varandra där det framgår att den egna åldersgruppen följer rekommendationerna medan andra åldersgrupper inte gör det i samma grad. Besvikelsen gäller särskilt mot äldre personer som rör sig ”som vanligt” i stadsrummet.

”Jag blir arg på människor som inte rättar in sig. Vi har alla en plikt att vara solidariska med varandra, hålla avstånd och stoppa smitta. Hatar att många struntar i det. Deras beteende fungerar under förutsättningen att andra får avstå saker. Egoister.”

En önskan som framkommer bland svaren, och som även förekom i media, är att man önskar att folk ska stanna och inte åka till sina stugor, trängas i affärer och ta smittan med sig.

Tycker att all i storstäderna och då även Stockholmare ska ta sitt ansvar att inte åka till sina sommarstugor söderöver. (Vilket jag sett mycket av i påsk)

Tankar finns också om hur vårt handlande under pandemin kommer granskas och beskrivas av framtida generationer.

5. Förmedling av dokumentationen

En viss presentation av de inkomna svaren gjordes i form av citat på stadsbibliotekets fönster mot Ristorget i Karlskrona. Även en del barnteckningar visades här. Materialet visades under hösten 2020.



6. Några avslutande reflektioner

Många har tagit FHM rekommendationer på allvar. Ett starkt förtroende fanns för myndigheten redan i inledningsskedet av enkäten och det höll i sig fram till enkätens slut. Det är mycket fokus på social distans, handhygien och att hålla sig hemma.

”Vi följer FHM rekommendationer. Anders Tegnell är ljuset i mörkret som vi litar fullt ut på. En av de få som ger både svar och logiska förklaringar. Aktiviteter fokuseras mer mot hemmet och trädgård.”
Informant, Sölvesborg

Att skriva några korta rader i enkäten verkar nästan ha fyllt ett slags terapeutisk behov.

Svaren är av i stort sett samma karaktär under hela undersökningstiden. I början av perioden verkar andelen som inte tar pandemin på stort allvar vara något högre. En del svar beskriver hur allt är överdrivet, och då inte minst rapporteringen i media.

”Folk är hysteriska - förnuftet har gett vika för reptilhjärnan.”

Flera informanter funderar kring vad som är viktigt i livet, tex relationer över generationerna, att vi kanske behöver ompröva vårt sätt att leva:

”Jag uppskattar mitt Blekinge mer och är så tacksam för att i dessa tider bo i en liten stad, i ett litet sammanhang, det känns tryggt och sunt. Jag kommer att känna mig mer harmonisk och kan släppa tankarna på att vilja uppleva en större stad, nya större sammanhang. Blekinges näringsliv kommer att vara sargat en längre tid men jag tror att det repar sig ganska bra. En del företag försvinner men andra kommer att blomstra. I kristider kommer vår överlevnadsinstinkt och kreativa sida fram vilket kommer att leda till att nya företag/affärsidéer finner mark. När allt går sin gilla gång dämpas drivkraften och vi lämnar inte vår komfortzon i onödan. Nu är det inte i onödan - tvärtom - det är vad nöden kräver.”

Några ytterligare citat från dokumentationen:

Har du på något sätt förändrat ditt beteende?

Tagit fram "Krishandboken" som kom ut till alla hushåll och ordnat med en proviantlåda.

Född 1992, Ronneby

Ja mycket. Jag sitter ju nästan i karantän. Får inte besöka de platser jag vill eller göra sådant jag brukar.

Född 1946, Karlskrona

Jag är mer orolig för att det ska komma hit till Karlskrona

Tvättar händerna oftare. Använder handskar på jobbet. Lyssnar mer på P1-radio.

Ja. En viss försiktighet i hur jag rör mig och vilka jag träffar. Jag vägrar däremot hamstra. Varsamhet mot mina medmänniskor.

Ja. Jag undviker stora folksamlingar, åker inte in till stan eller till större varuhus. Tvättar händerna oftare. Håller mig hemma mestadels.

Mer kreativ

Född 2001, Ronneby

Nej inte det minsta.

Född 1981, Kallinge

Rör mig betydligt mindre på stan. Äter inte ute. Spenderar mestadelen av tiden hemma eller ute i naturen.

Karlskrona

Ja. Åker ut med bil för att handla tidigt på lördagsmorgnarna (än så länge). Slutat med linedance, slutat gå på bio, etc. Åker ut på fågelskådning, men ensam.

Född 1947, Karlshamn

Ja, vi kan inte träffa våra barn och barnbarn längre men pratar med dem på telefon och FaceTime. Sen är alla möten och konferenser inställda på våra loger Rebecka och Odd Fellow. Ingen politik men skype-möten. Barnen handlar åt oss och vi har även lunch till hemkörning. Sen är vi ute i trädgården mycket mer och tittar på serier på teve. Även inställd påskresa till sonen i Tyskland. Dotter med familj skulle komma från USA men det går ju inte.

Född 1949, Karlskrona

Är mer ensam. Ser inte grannarna. Är DE aldrig ute i friska luften?

Född 1951, Karlshamn

Jag har märkt att det är lite påfrestande att bara vara hemma hela tiden och aldrig kunna hitta på något så lite mer nedstämt har man kanske blivit. Speciellt då jag fyllde år och inte kunde fira med vänner och mina mor- och farföräldrar

Född 2001, Karlskrona

Mindre kroppskontakt med personer utanför hemmet. Mycket mindre kramar. Jag nästan håller andan när folk går förbi i trånga utrymmen t.ex. på bussen. Åker mycket mindre kollektivt.
Född 1996, Nättraby

Hur tror du coronaviruset kommer att påverka dig och livet i Blekinge i framtiden?

Tror inte det påverkar så mycket.
Född 1959, Karlshamn

Förhoppningsvis att vi inser att vi kan leva ett lugnt liv i samklang med naturen
Född 1990, Karlskrona

Vi kommer se tillbaka på det som ett fjantigt fiasko .

För min egen del går det vidare som vanligt. Ett av mina barn som är krögare kommer att få det tufft ett tag. Många har säkert fått en tankeställare hur fort allt kan rasa. "
Lyckeby

Jag tror att känslan av förvåning över att detta verkligen kunde hända kommer att finnas med under lång tid. Det kommer att vara ett före och ett efter. Omtanke om varandra kommer bli märkbar, eftersom det här drabbat alla. Jag tror ekonomin påverkas negativt med ökad arbetslöshet, krisande företag.
Född 1964, Rödeby

Jag tror allt kommer att bli som vanligt igen i juni/juli. Tyvärr. För vi borde lära oss konsumera mindre utav detta.
Rödeby

Ingen skillnad, spanska sjukan och andra nyare förkylningar har skövlat fler än hela världens Drabbade av corona än så länge få.
Född 1981, Kallinge

Många företag kommer stänga, hela detta år kommer alla roliga event ställas in och kanske påverkas och ändras för framtiden. Är orolig över ett mer ensamt och deprimerat samhälle.
Född 1987, Karlshamn

Förhoppningsvis så lär vi oss något av detta & börjar forma ett samhälle som är bättre rustat för liknande scenarion.
Född 1983, Karlshamn

Ja det blir död och elände och pengamässiga förluster för mig , och påverkar turismen också väldigt problematiskt , tänker på Världsarvet och alla som jobbar inom alla områden i försäljning.

Hur har din vardag påverkats?

Funderar hela tiden hur nära jag står när jag pratar med någon.

Min gamla far får inte träffa sina barnbarn dagligen som innan. Jag måste hålla mina kramiga elever på jobbet på avstånd o vi umgås inte med nån på fritiden.

Äntligen har jag tid för skapandet. Innan var det mest bara att stressa fram något, nu har jag chansen att göra det jag verkligen känner för.

Märklig känsla. Finns ej möjlighet att handla det man behöver som tex jäst, mjöl, havregryn, toalettpapper osv.

Jag träffar inte människor. Jag handlar snabbt med handskar. Jag har lärt mig baka surdegbröd för all jäst var slut i affären.

Rödeby

Mer online-möten och telefonkontakt. Mindre umgängeskrets & färre sociala aktiviteter, men också mer umgänge och mys hemma med barn och sambo. Böcker, sällskapsspel, lekar, filmmys m.m. Vid minsta förkylningssymptom isolerar vi oss.

Född 1988, Lyckeby

Jag har blivit arbetslös pga den rådande situationen.

Född 1999, Karlshamn

Jag tänker på att försöka minimera besöken i affärer och handlar inte så ofta men mer vid varje tillfälle. Planerar hushållets inköp bättre.

Ronneby

Stress, ont i kroppen och sömnsvårigheter. Studier på distans passar inte mig personligen. Jag tänker lite mer på mina föräldrar och övriga i familjen än normalt då flera är i riskgruppen.

Född 1979

Jag träffar inte lika mkt folk längre rent generellt. Jobbar även hemifrån. De samtal man har handlar nästan bara om Corona. Reser ingenstans, knappt ens kortare resor till tex grannkommunen.

Född 1978, Karlskrona

Ensam. Utan min hund hade det varit outhärdligt kan jag tro.

Född 1953, Ronneby

De e tråkigt som fan varenda jävla dag

Vi kan inte ha fysisk kontakt med barn och barnbarn. Vänner och bekanta träffar vi bara utomhus och alltid med någon/några meters avstånd. Vårt hem är vår frizon och ingen släpps inomhus. Detta är naturligtvis ingen bra framtid. Fysiska sociala kontakter är viktiga. Det är påfrestande att hela tiden tänka på Coronaviruset.

Född 1953, Karlshamn

Bilaga 1. Lista med de inkomna svaren, sorterat efter fråga.